

Liturgie Christusgemeente 25-4-2021

Orgelmuziek

Welkom en mededelingen

Introïtuslied: Gezang 223 : 1 en 2

De aarde is vervuld
Van goedertierenheid,
Van goddelijk geduld
En goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
Voor het geluk alleen,
Zij gaat in alle nood
Door heel het leven heen.

Stilte, bemoediging en groet

Psalm 42 : 1 en 3

Evenals een moede hinde
Naar het klare water smacht,
Schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
Die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
Juichend staan in zijn voorhoven?

Hart onrustig, vol van zorgen,
Vleugellam geslagen ziel,
Hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
Vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
Dikwijls aan de dood ontheven.

Gebet om ontferming

Psalm 42 : 4

Zie, gekerkerd in verlangen,
Balling ver van waar Gij woont,
Houden bergen mij gevangen,
Waar uw heerlijkheid niet troont.
Watervloed roept watervloed.
Aller diepten euvelmoed
Heeft mij met geweld bedolven:
Al uw baren, al uw golven!

Woord van leven

Psalm 42 : 7

Hart, onrustig, vol van zorgen,
Vleugellam geslagen ziel,
Hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer
Vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, hij heeft mijn leven
Altijd aan de dood ontheven.

Gebet om de opening van het woord

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 3 : 14-21

Gezang 444 : 1

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
En bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid.

Schriftlezing: 1 Johannes 2 : 12-17

Gezang 285 : 3

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
Die voor ons hebt geleden,
Gestreden onze strijd,
Opdat wij zouden leven
Bevrijd van angst en pijn,
De mensen blijdschap geven
En vrede stichters zijn.

Preek

Meditatieve muziek

Geloofsbelijdenis: NLB 344

Wij geloven één voor één
En ook samen:
De Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
Gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
Ook nog heden
De wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Bericht van overlijden

Gezang 91 : 1

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
Of sterft zichzelf, wij zijn met Christus één.
Wanneer wij leven leven wij voor Hem,
Wanneer wij sterven horen wij zijn stem.
In leven en in sterven weten wij:
Wij zijn geborgen in zijn heerschappij.

Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze Vader)

Toelichting van de collecte

Slotlied: Gezang 283 : 1, 2 en 5

Gij zijt de zin van wat wij zijn,
De hartsfontein
Die water geeft
Dat leven is voor al wat leeft.

Gij gaat in 't donker voor ons uit
En niemand stuit
Uw grote gang
De eeuwen door, een wereld lang.

Als alles nieuw wordt voor ons oog,
De hemel hoog,
De aarde wijd
Glanzen van onvergank'lijkheid.

Zending en zegen (antwoordlied: Gezang 456:3)

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

NB: alle liederen worden gezongen door de
voorzangers, helaas is gemeentezang in de
kerk nog niet toegelaten.

Organist: Guillaume Lebbe
Voorzanger: Claudia Gravenstein
Ouderling van dienst: Bert Droogendijk
Voorganger: ds. Barry Kriekaard
