

Liturgie Christusgemeente 2-5-2021

Orgelmuziek

Welkom en mededelingen

Introïtuslied: NLB 652 : 1 en 2

Zing jubilate voor de Heer,
Hemel en aarde, loof uw Vader,
Engelen, goden, mens en dier,
Sterren en stenen, jubilate!

Zing jubilate, dat is goed,
Vogels en vissen, licht en water,
Bloemen en bomen, vlees en bloed,
Lichaam en ziel, zing jubilate!

Stilte, bemoediging en groet

NLB 652 : 3 en 4

Zing jubilate voor de Zoon,
Dat Hij de hemel heeft verlaten,
Dat Hij de zonden heeft verzoend,
Jezus Messias, jubilate!

Zing jubilate voor de Geest,
Offer de vogel Geest uw adem,
Dat Hij uw hart met vuur geneest,
Wees God indachtig, jubilate!

Gebed om ontferming

Woord van leven

Gezang 437 : 1, 2 en 3

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
Geheel van U vervuld en rein,
Naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
Een geest van licht, zo klaar als Gij;
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
En ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
Dan kan ik veilig verder gaan,
Tot ik U zie, o eeuwig Licht,
Van aangezicht tot aangezicht.

Gebed om de opening van het woord

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 8 : 31-47

Psalm 81 : 1 en 4

Jubelt God ter eer,
hij is onze sterkte!
Juicht voor Israels Heer,
stem en tegenstem
Springen op voor Hem die
ons heil bewerkte.

God heeft ons gezegd
Nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
Nu en t'allen tijd
Hem die ons bevrijdt
Vrolijk toe te zingen.

Schriftlezing: 1 Johannes 2 : 28-3:10

Psalm 81 : 7 en 11

Luister, welk bevel
Ik u in wil scherpen.
Hoor Mij, Israël!
Laat geen vreemde god,
Laat geen vreemd gebod
Ooit u onderwerpen!

Ga niet van Mij heen,
Volg Mij op Mijn wegen,
Sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
Maak Ik u ruim baan:
Niemand houdt u tegen.

Preek

Meditatieve muziek

Gezang 78 : 1 en 4

Laat m'in U blijven, groeien, bloeien,
O Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
Of 'k ben een wis verderft gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,

Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
Dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in need'righeid begonnen,
Wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot,
En komt in 't licht en rijpt voor God.

Geloofsbelijdenis: Lied 45

Ik geloof in God de Vader, de almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
Die ontvangen is van de heilige Geest,
Geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
Is gekruisigd, gestorven en begraven,
Nedergedaald ter helle,
Ten derden dage wederom opgestaan van de
doden,
Opgevaren ten hemel,
Zittende ter rechterhand Gods,
Des almachtigen Vaders,
Vanwaar hij komen zal om te oordelen
De levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke
kerk,
De gemeenschap der heiligen,
Vergeving van zonden,
De wederopstanding des vleses.
En een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze
Vader)

Toelichting van de collecte

Slotlied: keuzelied

Zending en zegen (antwoordlied: Gezang
456:3)

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

NB: alle liederen worden gezongen door de
voorzangers, helaas is gemeentezang in de
kerk nog niet toegelaten.

Organist: Samuël Schelstraete
Voorzanger: Claudia Gravenstein
Ouderling van dienst: Sonja van Santen
Voorganger: ds. Barry Kriekaard
