

Liturgie Christugemeente 18-4-2021

Orgelmuziek

Welkom en mededelingen

Introïtuslied: Gezang 431 : 1 en 3

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
Oorsprong van al het goede,
De God die louter wond'ren doet.
Wij leven in zijn hoede,
Die onze vreed'is, onze vreugd,
In wie zich heel ons hart verheugt.
Geeft onze God de ere!

Wat onze God in d'aanvang schiep,
Dat wil Hij ook bewaren;
Wat onze God tot aanzijn riep
Doet Hij zijn trouw ervaren.
De heer regeert, en het is goed
Waar Hij de mensen wonen doet.
Geeft onze God de ere!

Stilte, bemoediging en groet

Gezang 431 : 4 en 6

Ik riep de Heer aan in de nood:
'O God, hoor naar mijn klagen!'
Toen redde Hij mij van de dood.
Zijn goedheid blijft ons dragen.
Daarom, o Here, dank ik U,
O dankt Hem met mij, dankt Hem nu!
Geeft onze God de ere!

Ik wil U, Heer, mijn leven lang
Van ganser harte prijzen
En in mijn lied, mijn lofgezing
Mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug in de Heer,
Lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geeft onze God de ere!

Gebed om ontferming

Gezang 218 : 1 en 2

Ik zeg ht allen, dat Hij leeft,
Dat Hij is opgestaan,
Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

Waar wij ook staan of gaan.

Ik zeg het allen, en de mond
Van allen zegt het voort,
Tot over 't ganse wereldrond
De nieuwe morgen gloort.

Woord van leven

Gezang 218 : 3 en 7

Nu schijnt ons deze wereld pas
Der mensen vaderland:
Een leven dat verborgen was
Ontvangen w'uit zijn hand.

Nu is op aard' geen goede daad
Meer tevergeefs gedaan,
Want wat gij goed doet is als zaad,
Dat heerlijk op zal gaan.

Gebed om de opening van het woord

Kindermoment

Schriftlezing: Leviticus 19 : 15-18

Psalm 119 : 37 en 40

Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
De ganse dag en zal mij daaraan houden.
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan.
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde,
Doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan
En overtreft ik de beroemdste oudsten.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
Een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
Dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik beheer het waar te maken,
Dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,
Dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Schriftlezing: 1 Johannes 2 : 3-11

Gezang 443 : 1 en 3

Liefde Gods die elk beminnen
Hemelhoog te boven gaat,
Kom in onze harten binnen
Met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,

Daal vanuit de hoge neer
Met uw heerlijke bescherming
In ons bevend hart, o Heer.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
O voltooi het: maak ons rein,
Tot de wereld is gewonnen
En in U hersteld zal zijn,
Tot wij eeuwig bij U wonen,
Schrijdende van licht tot licht,
Leggend onze gouden kronen
Zingend voor uw aangezicht.

Preek

Meditatieve muziek

Taizé 15

Ubi caritas, et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.

Geloofsbelijdenis: samen gesproken

Gebeden (besloten met gezamenlijk Onze
Vader)

Toelichting van de collecte

Slotlied: Gezang 442 : 1 en 2

Jezus ga ons voor
Deze wereld door,
En U volgend op uw schreden
Gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
Naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
Zijn wij klein en bang,
Sterk ons, Heer, om zonder klagen
Achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
Is het rechte pad.

Zending en zegen (antwoordlied: Gezang
456:3)

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

NB: alle liederen worden gezongen door de
voorzangers, helaas is gemeentezang in de
kerk nog niet toegelaten.

Organist: Dirk Jan Kloeze
Voorzanger: Claudia Gravenstein
Ouderling van dienst: Armand Pierre
Voorganger: ds. Barry Kriekaard
