

Bijbelstudie over Mattheus 6:5-8, 16-18: Wat is oprechte vroomheid?

Introductie

In deze bijbelstudie behandelen we Jezus' uitspraken over bidden en vasten, deze volgen op dezelfde soort uitspraken over gerechtigheid (1-4). Jezus behandelt verschillende thema's door steeds een negatief en een positief voorbeeld te geven. Een gedeelte van de tekst (9-15) wordt overgeslagen, dit wordt behandeld in de Zoombijbelstudie van 20 mei 2020.

1. Waaruit blijkt dat iemand werkelijk gelovig is? Wat is echte vroomheid voor u? Kan een ander dat aan u merken? Hoe dan?
2. Welke rol speelt gebed in uw leven?

Tekst en leven

3. Het bidden in het openbaar, midden op straat, was in die dagen gebruikelijk. Waar heeft Jezus precies kritiek op?
4. De binnenkamer is waarschijnlijk een kamer midden in het huis, zonder uitzicht, wellicht gaat het hier zelfs over de voorraadkast. Waarom is het belangrijk dat het gebed verborgen is?
5. Lees Mattheus 5:16. Botst dat met de teksten uit hoofdstuk 6? Waar ligt de grens?
6. Vindt u het belangrijk dat mensen om u heen zien/merken dat u gelovig bent? Waarom? Wat moeten ze aan u kunnen zien?
7. De heidenen gebruikten gebeds- en religieuze teksten om bezweringen uit te spreken. Ook in deze tijd zijn mensen soms bijgelovig. Wat is het grote verschil met echt geloof? Kan geloof ook omslaan in bijgeloof? Kan bijgeloof zich vermommen als geloof?
8. Vanaf vers 16 gaat het op dezelfde manier over vasten. Wat doen de huichelaars precies?
9. In het verhaal van de zalving van David zegt God tegen Samuel: 'een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (1 Sam. 16:7). Hetzelfde wordt hier eigenlijk gezegd. Wat vindt u van het idee dat God ons doorziet? Is het een troost of juist niet?

Om verder over na te denken

10. De Calvinistische overheden in het Nederland van de 17^e eeuw waren overtuigd dat geloof een zaak van het hart was en dat je nooit kunt oordelen over iemands hart. Niet-Calvinistische kerken werden daarom gedoogd (in die tijd iets bijzonders, in Rooms-Katholieke landen was er de inquisitie). Wat vindt u daarvan? Heeft Mattheus 6 vandaag de dag ook nog politieke/maatschappelijke consequenties?
11. Gebed is blijkbaar iets persoonlijks, tussen jou en God. Hoe zouden we dat in de vormgeving van onze kerkdiensten kunnen verwerken?
12. Lees onderstaande passage (z.o.z.) uit het boek *Vrijpraak voor losers* van de Amerikaanse dominee Nadia Bolz-Weber. Herkent u zich daarin? Hoe sluit dit aan op de teksten van Mattheus 6?

Gebed

"Heer, U doorgrondt en kent mij. Zie of mijn weg die van de goddelozen is. Leid mij op de weg die toekomst heeft." (Ps.139:1 en 24).

Mijn spiritualiteit wordt niet geactiveerd als ik mediteer, maar op de momenten dat:

ik me realiseer dat God iets moois heeft kunnen doen door mij, ondanks dat ik zo'n hufter ben,
ik zo geraakt word door de genade van de evangeliën dat ik mijn vijanden niet kan haten,
het me niet lukt de zonde van iemand anders te veroordelen (en laten we eerlijk zijn, dat is een van mijn liefhebberijen) omdat mijn eigen shit te veel in de weg zit,
ik getuige moet zijn van iemand anders lijden ondanks dat ik eigenlijk met rust gelaten wil worden,
ik vergeven word door iemand, ook al verdien ik het niet, en mijn vergever dit doet omdat ook hij geraakt is door het evangelie,
er traumatische dingen gebeuren in de wereld en ik geen idee heb hoe ik ze een plek moet geven of er iets aan kan doen, maar wel een groep mensen om me heen heb die ik elke week ontmoet, mensen die met me rouwen en bidden vanwege iets rampzaligs als een schietpartij op een school, ik een ander mens word door van iemand te houden die ik nooit zou uitkiezen, maar die door God op mijn pad gestuurd wordt om me iets te leren over Gods liefde.

Maar niks van dit alles is een resultaat van mijn spirituele oefeningen of discipline, hoe bewonderenswaardig dit soort activiteiten ook kunnen zijn. Deze ervaringen komen voort uit een religieus leven, een leven dat bijeengehouden wordt door rituelen en gemeenschap, herhaling, werk, geven en ontvangen, genadige vrijspraak.

Uit: Nadia Bolz-Weber, *Vrijspraak voor losers*