

Verdieping en vorming 2018

Gezamenlijke activiteiten

De drie Antwerpse Protestantse stadsgemeenten – Noord, Oost en Zuid – organiseren ook dit jaar weer een aantal activiteiten samen. U zult in uw kerk de folders kunnen vinden, waarin alles (data, adressen etc.) precies staat vermeld, maar hieronder vindt u een korte samenvatting op een rijtje. 't Is echt de moeite waard. Schrijf de data alvast in uw agenda! We hopen u te mogen begroeten op één of verschillende bijeenkomsten.

Bijbelquiz

Kent u uw Bijbel? Een kerk, een groep, een kring enz. kan zich met een team van 6 personen inschrijven voor het jaarlijkse bijbelquiz. Welk team scoort het hoogst? De winnaars gaan natuurlijk naar huis met een prijs. De quiz gaat door op **vrijdag 26 januari** in de kerk Sanderusstraat 77, Antwerpen. Deelname: 10 € per team (inclusief consumptie). Informatie en inschrijving (uiterlijk 20 januari): ds. Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com | 0486 834788 of 03/2367476

Drie lezingen over Paulus

Paulus, de apostel, schrijver van enkele ingrijpende brieven aan de eerste christenen. Groot denker of dor dogmaticus? Anti-joods, anti-vrouw, of juist volstrekt zijn tijd vooruit? Heeft hij nou Jezus niet, of juist heel goed begrepen? Over Paulus doen de wildste verhalen de rond, maar kennen wij hem wel echt? In drie lezingen vragen wij aandacht voor deze centrale figuur uit de christelijke bijbel.

1. **Donderdagavond 15 februari** opent dr. Henri Veldhuis de reeks, met een inleiding over zijn denken en betekenis. Wat bewoog hem; waarom maakte hij al predikend die enorme reizen, en wat zei hij dan precies, en waarom vonden de mensen dat zo heftig? Dr. Veldhuis schreef het boekje 'Kijk op geloof – Christelijk geloof uitgelegd' waarin hij helder en begrijpelijk een aantal christelijke grondgedachten uiteen zet. Hij is predikant in Culemborg (NL).
2. **Donderdag 15 maart** komt Paul Scheelen, pastor van de Antwerpse SintPauluskerk laten zien hoe deze apostel wordt verbeeld in de christelijke kunst, de eeuwen door.
3. **Donderdag 18 april** besluit Prof. Gert- Jan van der Heiden, hoogleraar fundamentele filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de reeks met een lezing rond de vraag, waarom hedendaagse denkers en moderne filosofen opnieuw zoveel belangstelling hebben voor deze oude apostel.

Zinnig gesprek

Gespreksavonden door en voor mensen van rond de dertig. De groep bespreekt zinnige onderwerpen, die voor geloof, maatschappij en kerk relevant zijn. Elke keer wordt in onderling overleg een onderwerp gekozen. De laatste keer ging over vrijheid van meningsuiting in een individualistische samenleving. De eerste in 2018 zal plaatsvinden op **donderdag 18 januari**.

Retraite in Westmalle

Een weekend van stilte, aan tafel, in de kerk, in een omgeving van rust en wijding. Met onderlinge gesprekken in de groep, en tijd voor bezinning in je cel. Een weekend in de 40-dagentijd van 2018 willen we met een groep van vrijdag tot zondagmiddag naar het klooster van Westmalle. Wanneer: een **weekend tussen 18 februari en 18 maart**.

Vieringen in de goede week

Tijdens de stille of goede week, de **week voor Pasen**, wordt er dagelijks een kort avondgebed gehouden om samen stil te worden en toe te leven naar het Paasfeest. Op de avond van Goede Vrijdag is er een dienst met viering van het Heilig Avondmaal. (Christusgemeente Bexstraat)

Bijbels koken... mmmm lekker!

Zou het dit jaar toch lukken? Wij gaan het gewoon een paar keer proberen. Op een andere manier samenwerken en samen smullen rond een verhaal uit de Bijbel. We starten met een eenvoudige maaltijd: hoe zat het ook alweer met 'dat rode, dat rode daar'? De bedoeling is om ervoor te zorgen dat u na afloop met een schat aan nieuwe smaken, verhalen en ervaringen huiswaarts gaat. Geniet mee van samen koken en samen eten. Samen eten verbindt!

Bibliodrama

Het wordt zo langzamerhand een vaste waarde in ons vormingsaanbod: deze andere manier van Bijbel lezen, ervaren, beleven... Door je in te leven in een personage uit een verhaal, ontdek je zoveel nieuwe dingen in een –soms- al zolang gekend verhaal. Een Bijbels verhaal gaat opnieuw voor je leven... Iedereen is welkom. Je kunt gewoon jezelf zijn. We komen samen op **drie maandagavonden: 30 april, 7 en 14 mei** van 19.00- 21.30 uur.