



Profielschets

Predikant (m/v) - 1,0 fte

Christusgemeente te Antwerpen, een veelkleurige protestantse kerk in Antwerpen

Wie zijn wij?

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in Antwerpen de Bijbelse boodschap van Gods liefde en verlossing viert, leert en deelt.

De Christusgemeente is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België. We werken in een oecumenische geest samen met andere christelijke kerken en gemeenschappen en zetten ons mee in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.

De gemeente bestaat uit 190 leden van verschillende afkomst, leden met verschillende kerkelijke achtergrond, jong en oud, veelkleurig, sociaal economisch divers. Wekelijks bezoeken gemiddeld 60 mensen de kerkdienst. De leden wonen sterk verspreid, maar voelen zich thuis in deze kerk en zijn gekenmerkt door gezamenlijk zoeken in geloof en verdieping, gegrond op de Bijbel. We staan open naar de wereld en andere geloofsgemeenschappen, maar met behoud van eigenheid en traditie.

Een kerk is voor ons een gemeenschap van mensen, die niet alleen een kerkdienst en activiteiten bezoeken, maar ook elkaar ontmoeten en met elkaar meeleven.

Op verschillende manieren proberen we om de compassie van God in de praktijk te brengen, binnen de eigen gemeenschap, in de joodse wijk rond de kerk, de stad Antwerpen en wereldwijd. Daarbij werken we vaak samen met onze zustergemeenten in Antwerpen en organisaties zoals het Protestants Sociaal Centrum, het Bijbelhuis, De Loodsen en buitenlandse partners van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Kinderen en jongeren vormen een grote groep in de Christusgemeente. We vinden het belangrijk dat ze hun eigen plek en activiteiten in de kerk hebben en dat ze er tegelijk gewoon bij horen en ook meedoen in de kerkdienst.

Voor jongeren wil de Christusgemeente een plek zijn waar ze met leeftijdgenoten samen kunnen zijn en de waarde en praktijk van het christelijk geloof kunnen ontdekken en ervaren. De jongeren vanaf 12 jaar hebben verschillende taken in en rond de kerkdienst op zondag. Ook komen ze regelmatig samen voor catechisatie om over geloven, de Bijbel en verschillende thema's te leren en te spreken.

De Christusgemeente beschikt over een stijlvol, ruim honderd jaar oud kerkgebouw aan de Bexstraat nabij het Stadspark.



Elke zondag is er om 10.30 uur een kerkdienst. Eén keer per maand vieren we het Heilig Avondmaal.

Voor de jongste kinderen wordt er iedere zondag kinderoppas voorzien. Oudere kinderen kunnen naar de kinderdienst (5-9 jaar) of de tienercatechese (10-12 jaar).

Na de kerkdienst is er gelegenheid om bij koffie, thee of fruitsap na te praten en anderen te ontmoeten.

Naast de zondagse kerkdienst worden er gespreksgroepen, cursussen en andere vormingsactiviteiten aangeboden en catechese voor jongeren.

Welke predikant (m/v) past bij ons?

De predikant is de voorganger in de kerkdiensten, de pastor voor leden van de kerk en anderen die spirituele bijstand of een gesprek wensen en hij/zij is ook betrokken bij verschillende andere activiteiten. De kerkenraad, die bestaat uit de predikant en vijf andere leden van de kerk, geeft leiding aan de Christusgemeente.

Wij zijn op zoek naar een voorganger:

- die vanuit zijn/haar persoonlijk levend geloof het evangelie uitdraagt,
- die universitair geschoold is in de theologie (Master theologie),
- die openstaat naar de wereld,
- die sociaal is en communicatief,
- die betrokken is naar het wel en wee in de gemeente,
- die het in zich heeft om bruggen te slaan naar de jeugd,
- die rekening houdt met de verschillende geloofsbelevingen binnen de gemeente,
- die de gemeente ook intellectueel kan uitdagen en inspireren,
- die kan pionieren en buiten de gebaande paden kan treden.

Wat heeft de gemeente te bieden?

De Christusgemeente is een gastvrije gemeenschap, met veel diversiteit en jeugd. Een gemeente met veel vrijwilligers.

Wij bieden een uitdagende werkplek in het midden van een kerkelijke gemeente die zich kenmerkt door betrokkenheid.

De kerk is centraal gelegen in Antwerpen in een aantrekkelijk authentiek van oorsprong Protestants kerkgebouw.

De predikant zal worden beloond volgens het wettelijke barema van een 2^e predikantsplaats, met daarnaast een onkostenvergoeding en een pastorie, met fiets bereikbaar vanaf de kerk .